

Namn på stadsbussarna i Örebro



Avlidna Örebroare som fått sitt namn på bussarna:

Harald Aronsson Politiker 1

Levi Rickson Författare

Cajsa Warg Kokboks författare

Valborg Aulin Artist 2

Johan Behrn Affärsman

Rut Palmqvist Social välfärd

Harald Forss Författare m m 3

Erik Lindén Spjutkastare

Engelbrekt Hövitsman

Maria Kjellmark Pionjär förskolan 4

Ronnie Pettersson Motorsport

Axel Borg Konstnär

Olaus Petri Reformator 5

Margit Palmaer Författare

Erik Rosenberg Ornitolog

Ola Hellstrand Journalist 6

Bertil Waldén Antikvarie

Alexander Zika Konstnär, rappare

Adolf Lindgren Politiker 7

Greta Hause Rörelsepionjär

Per Arne Berglund Spjutkastare

Elsa Perselli Politiker 8

Thorsten Ehrenmark Författare

John Ongman Baptistpastor

Greta Adrian Gymnastikdirektör 9

Henry Allard Politiker

Thory Bernhards Artist

Emelie Risberg Rektor 10

Annalisa Forssberger Författare

Hjalmar Bergman Författare

Samuel Lindskog Tecknare, fotograf 11

Ulla Billquist Artist

Hanna Lindberg Politiker

Katarina Taikon Författare 12

Rune Åhrling Handbollsspelare

Olle Säaw Bandyspelare

.. och ytterligare några nu levande personer: 13

Bibbi Ander, Stina Dabrowski, Thomas Nordahl, Pernilla Månsson Colt, Anki Spångberg, Sören Olsson, Anders Jakobsson, Åsa Advic, Nikolas Saracevic, Anna Jansson, Sigvard Marjasin, Gerd Engman, Rose Marie Frebran, Solveig Ågren, Gladys del Pilar, Arziv Suhak, Stig Blomqvist, Josef Fares, Linn Fernström, Maria Johansson, Mary Stavin, Peter Flack, Marie Kühler, Karin Lindén, Nina Persson, Mats Ronander, Martin Stenmarck, Pia Sundhage, Karin Ward, Ulla Viotti, Karin Wistrand, Rickard Kenneth, Stadsträdgården (Lars Erik Krafve), KIF Örebro DFF (Elin Magnusson)

Harald Aronsson 1913 – 1981

Harald Aronsson engagerade sig tidigt i politiska frågor och gjorde under 40-talet snabb politisk karriär inom socialdemokraterna i Örebro. 1947 blev Harald ordförande för "Örebro arbetarkommun" och fem år senare kommunalråd i Örebro. Denna roll som "Örebros starke man" kom han att behålla fram till 1971 då han belönades för lång och trogen tjänst genom att bli lands-hövding för Örebro Län

Vid sidan av politiken var Harald Aronsson också personligen engagerad i boendesituationen för Örebros bostadsbestånd. Aronsson var en drivande kraft vid byggnationen av Stjärnhusen i Rosta och Baronbackarna på norr. Dessa två områden bidrog till att Örebro vid den här tiden betecknades som bostadsbyggandets mönsterstad.

Levi Rickson 1868 – 1967

Levi Rickson, mer känd under synonymen Jeremias i Tröstlösa, började sin journalist bana på Nerikes Allehanda 1890 – 1910. Han lämnade därefter tidningen för att på heltid ägna sig åt författarskapet.

Namnet Jeremias i Tröstlösa kom till när Levi skulle sätta ett fiktivt namn under en av sin dikter vid publiceringen i tidningen. Dikten heter *Ja ä så ledsen* och är en klagosång av en man som förmåtts av sin älskade.

Han har fått ge namn åt Jeremiasstugan i Wadköping. Denna bagarstuga tillhörde från början Almby gård och flyttades till Wadköping 1985. Enligt traditionen använde Levi övervåningen i huset som skrivkammare och bostad.

Cajsa Warg 1703 - 1769

År 1755 utkom kokboken "*Hjelpreda i Hushållningen för unga fruentimber*". Författare var Cajsa Warg som föddes i Örebro i början av 1700-talet. Barndomshemmet låg strax intill Nikolaikyran, nära nuvarande Rådhuset.

Cajsa Warg flyttade tidigt till Stockholm för att arbeta som husmor hos en släkting i vars hem man ofta bjöd till stora middagar. Cajsa blev med tiden ett aktat namn i kulinariska sammanhang och omnämndes vid sin död 1769 som "du högst upplysta köksgrudinna" av en okänd diktare.

Cajsa Wargs bok blev tongivande för svensk borgerlig matlagning och sägs ha gett upphov till det bevingade uttrycket "man tager vad man haver". Det sistnämnda är dock inte helt sant då Cajsa i själva verket faktiskt skrev "man tager om man så hafva kan ..."

Valborg Aulin 1860 - 1928

Tonsättarinnan och pianisten Valborg Aulin föddes i Gävle. Familjen flyttade till Stockholm när Valborg var tre år och Valborg började ta pianolektioner redan som liten flicka. Efter avlagd musikkdirektörsexamen började Valborg Aulin bedriva undervisning i piano och musikleära. Vid mitten av 1880-talet fick hon Jenny Linds resestipendium med vilket hon tog sig till Köpenhamn, Berlin och Paris för att studera. Under den här tiden tog hennes karriär som tonsättare fart och hon komponerade ett flertal verk som hon kom att bli ihågkommen för av eftervärlden.

1895 belönades hon i Köpenhamn för verket "Tre körer för fruntimmerröster". 1903 drog sig Valborg Aulin tillbaka från rampljuset och bosatte sig i Örebro där hon deltog aktivt i musiklivet och var verksam som pedagog, pianist och konsertarrangör. Efter ett projektarbete av Sveriges Orkesterförbund kunde Pie Jesu Domine uruppföras 2009 av Örebro Orkesterförening och Nikolai Motettkör, 81 år efter Valborg Aulins död 1928. Valborg Aulins grav finns på Södra kyrkogården och sköts av Valborg Aulin Sällskapet.

Johan Behrn 1879 - 1960

Johan Behrn var under 1900-talets början Örebros mest framstående byggherre och en mycket framsynt affärsman. Han köpte sin första fastighet i Örebro år 1907 och de blev snabbt flera. Johan Behrn specialiserade sig på att köpa upp hörnfastigheter i Örebro centrum. På så sätt kunde han behärska två gator istället för en. Det var på detta sätt han skapade affärsstråket "Draget" längs Drottninggatan och Storgatan.

Johan Behrn var mån om att hans fastigheter skulle vara aktiva 24 timmar om dygnet och lät därför inhysa såväl affärer och kontor som lägenheter i de fastigheter han ägde. Tack vare Johan Behrn fick Örebro tidigt moderna bostäder och de första biograferna i centrum.

Rut Palmqvist 1910 - 1999

Rut Erika Palmqvist föddes i Mariestad. Efter åttaårig grundskola börja så småningom arbeta på Erstahemmet. Några år senare 1944 vigdes Rut till diakonissa. Under perioden 1953-1961 var hon ungdomsdiakonissa i Strängnäs stift.

Sin sista fasta tjänst hade syster Rut i Örebro kyrkliga samfällighet. Efter pensionering blev hon kvar i Örebro fram till som död.

Harald Forss 1911 - 1996

Författaren, poeten och sångtextförfattaren Harald Forss föddes i Örebro i början av 1910-talet. Forss debuterade med sin första diktsamling, "trött pupill", som 28-åring och gjorde genast avtryck på den svenska poesiscenen. Harald Forss skrev nämligen sin diktsamling helt utan att använda stora bokstäver eller skiljetecken. Enligt samma princip skrev han alltid sitt eget namn utan versaler: harald forss.

Med tiden blev Forss en allt mer etablerad poet och författare. 1957 var han en av grundarna av det litterära sällskapet "Romantiska Förbundet" i Uppsala. Förutom flera diktsamlingar står Harald Forss också för nedtecknandet av många minnesbilder av dåtidens Örebro.

Året efter hans död 1996 bildades "Harald Forss Gille" för att främja forskning, lyriskt författarskap och konstutövning i hans anda och "bevara minnet av skalden och medmänniskan Harald Forss".

Erik Lindén 1907 - 1977

Erik Lindén var en framgångsrik gymnastikledare i AGF, Arbetarnas gymnastikförening i Örebro. Han var banbrytare i ordens rätta bemärkelse.

Hans grupp ägnade sig åt en fri form av gymnastik. Detta bröt helt mot dåtidens militära drill av gymnaster och skapade uppmärksamhet i hela landet. Gruppen fick göra många uppvisningar inom och utanför Sveriges gränser.

Erik var en starkt bidrag till utvecklingen av den manliga tävlingsgymnastiken i Sverige och han hade också förmånen att få leda det svenska landslaget i gymnastik under OS i Helsingfors 1952.

Engelbrekt 1390 – 1436 (mördad)

Engelbrekt Engelbrektsson var av en tysk släkt som under sent 1360-tal invandrat till Sverige. På 1430-talet blev han ledare förde uppror som senare skulle kallas för Engelbrektupproret. Bergslagsmännen som fick lida under dåvarande kungens, Erik av Pommerns styre utsåg Engelbrekt till hövitsman och samma år drog han i spetsen för ett uppbåd till Västerås. Så småningom tog Engelbrekt styret över hela landet och kung Erik förklarades för avsatt.

Engelbrekt var bosatt på Örebro slott och blev kallad till rådsmöte 1436. På grund av svikande hälsa valde han att resa sjövägen. Vid ett stopp på nuvarande Engelbrekts-holmen i Hjälmaran mördades han den 4 maj av Måns Bengtsson (Natt o Dag) Engelbrekt är begravd i Örebro kyrka och blev under kommande decennier föremål för en riklig helgonkult.

Maria Kjellmark 1863 - 1942

Maria Kjellmark var en pionjär inom svensk förskola. Hennes syn på barns lek som en viktig del i lärandeprocessen var helt ny och ses än idag som väldigt nyskapande. Maria Kjellmark såg barnens lek som deras arbete och talade om lekande barn som växande plantor.

1902 startade Maria Kjellmark "Örebro Kindergarten", en privat s.k. barnträdgård, och fyra år senare startade hon ytterligare en, avsedd för fattiga barn. Redan från starten tog hon emot flickor och unga kvinnor som ville utbildas till "småbarnsfostrarinnor" vilket blev grunden till de första förskolläraryrkesutbildningarna i Örebro.

Ronnie Peterson 1944 - 1978

Ronnie Peterson var 26 år gammal när han 1970 debuterade i motorsportens finrum - Formel 1. Redan under sin andra säsong visade Örebrosonen att han hörde hemma bland de allra främsta förarna då han slutade på en hedervärd andraplats i Formel 1-VM.

Ronnie Peterson körde 123 Grand Prix-tävlingar, varav tio segrar, under sin framgångsrika karriär. Totalt slutade han på andraplats i VM två gånger, säsongen 1970 och säsongen 1978. Den senare blev tragiskt nog Ronnie Petersons sista efter att han omkommit i en olycka på Monzabanan i Italien

Axel Borg 1847 - 1916

Konstnären Axel Borg föddes i Ystad men efter en tid med studier i städer som Uppsala, Stockholm och Paris fann han till slut sin rätta plats i Örebro. Axel Borg började sin konstnärskarriär som genre- och porträttmålare, men blev sedermera mest känd för sina landskapsmålningar och porträtt av älgar.

Axel Borg var omtyckt för sina vackra målningar, men också för sitt varma, utåtriktade väsen. Han var en man med många talanger och trivdes med att visa upp dem i sällskap med andra. Axel Borgs landskapsmålningar finns representerade på bland annat Nationalmuseum i Stockholm. Men självklart kan de flesta av hans verk beundras på Örebro läns museum.

Olaus Petri 1493 - 1552

Olaus Petri föddes i Örebro och efter grundläggande studier vid Örebro Trivialskola och Uppsala fortsatte studierna i Tyskland på Wittenbergs universitet. Efter att ha återvänt till Sverige vigdes han till diakon 1520. Han kom senare i kontakt med Gustav Wasa och fick predika i Stadskyrkan, vilket blev en stor framgång för hans arbete när det gäller reformationen.

1526 framträdde Olaus som författare och inledde sin epokgörande litterära verksamhet med Sveriges första reformatoriska skrift. 1531 utsågs han till kungens kansler, en uppgift där han var alldeles olämplig och ådrog sig kungens missnöje. Olaus blev 1540 dömd till döden för högförräderi. Domen omvandlades så småningom till dryga böter och han togs senare åter till nåder.

Margit Palmaer 1898 - 1991

Författarinnan Margit Palmaer föddes i Uppsala men levde större delen av sitt liv i Örebro. Hennes författarskap utmynnade i ett tjugotal böcker där hon på olika sätt uppmärksammade den moderna kvinnans situation såväl socialt som i yrkeslivet.

Som person och örebroare har Margit Palmaer gjort avtryck på många plan. Hon startade bland annat Örebros första daghem samt en "andelstvättstuga" och en bytescentral för barnkläder. Eftersom Margit Palmaer brann för kvinnofrågor var hon också med och startade upp "Örebro andra husmodersförening" och "Yrkeskvinnors klubb i Örebro".

Erik Rosenberg 1902 - 1971

Det pratades tidigt om unge Erik Rosenbergs stora fågelintresse. Han var bara 19 år när han fick sin första artikel, "Om fågellivet vid Närkes slättsjöar", publicerad i tidskriften "Fauna och Flora". Efter några år som journalist på Nerikes Allehanda valde Erik Rosenberg att avsluta sin anställning för att bli ornitolog på heltid - trots att det ännu inte räknades som ett riktigt yrke.

Erik Rosenberg kallas "den svenska fältornitologins fader" för att han bidragit till att sprida kännedom om fåglar och gjort fågelskådande till en populär sysselsättning. Örebro läns landsting hedrar Erik Rosenberg för sina insatser genom att varje år dela ut ett stipendium ur "Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond"

Ola Hellstrand 1918 - xxxx

Ola Hellstrandh, legendarisk sportskribent, idrottsledare och underhållare. Ola föddes i Västanfors 1916, vars bandylag han spelade i. Han värvades till Örebro SK som 20-åring. Han var också en skaplig sprinterlöpare och kom i Örebro att ägna mer tid åt friidrott i KFUM än med bandy.

Hans första jobb i Örebro var på Mills herrekipering som säljare och ändrings-skräddare. Han var också duktig tecknare och bra på att rita karikatyrer, vilket ledde till jobb på Örebro Dagblad, där han jobbade fram till nedläggningen i början av 50-talet. Men Ola fortsatte att skriva åt en rad olika tidningar runt om i landet.

Bertil Waldén 1901 - 1963

Bertil Waldén föddes i Misterhults socken i Kalmar län. Redan tidigt inriktade han sig på en karriär inom museimannabanan. Efter några år på olika museum tillträdde han tjänsten som vårdare på Örebro läns museum, 1931 fick han titeln intendent innan han 1934 blev länets förste landsantikvarie.

Som riksantikvariens ombud med övergripande ansvar för länet arbetade han med fornminnen, kyrkor, herrgårdar och torp. På sin lista har Bertil bland annat utgrävningen av Riseberga klosterruin, utgrävningen av Käggleholms slottsruin och Örebro slotts byggnadshistoria.

Alexander Zika 1982 - 2009

Alexander var en konstnär och rappare som gick på Örebro konstskola 2007-2009.

Skolan betydde oerhört mycket för Alexander som från underläge fick inriktning och energi i sitt liv. Dessvärre så avled Alexander endast några dagar efter att han slutat skolan, på grund av ett medfött hjärtfel.

Till hans minne instiftade familjen ett minnesstipendium som delades ut första gången 2010.

Adolf Lindgren 1864 - 1938

Adolf Lindgren föddes i Ölsremma och var en svensk direktör som senare blev riksdagsledamot för högern. Adolf började som springpojke och utvecklade senare en egen minuthandel till en stor kolonialvarufirma i Örebro. Han testamenterade ett större belopp till allmännyttiga ändamål.

Lindgren var ledamot av Örebro stadsfullmäktige från 1901 och tillhörde järnvägsrådet 1917. Han var ledamot av riksdagens första kammare 1918-19. Han innehade också ett antal statliga och kommunala uppdrag och var under tiden 1905-35 ordförande i styrelsen för Riksbankens kontor i Örebro.

Greta Hause 1914 - 2008

Greta Hause är känd som rörelse/danspedagog, gymnastikdirektör och ledare vid Kordalinstitutet. Hon var också verksam som pedagog vid förskolläraryrket. Genom sitt nytänkande inom dans, musik och rytmik kom hon att bli en stilbildare inom den dynamiska pedagogiken.

Tillsammans med sin man startade hon 1952 Gymngården med en verksamhet som kom att öka livsglädjen för de många barn och vuxna som deltog i motionsverksamheten. Verksamheten upphörde 1977 i makarna Hauses regi och drevs därefter av Studieförbundet.

Per Arne Berglund 1927 - 2002

Per-Arne Berglund var svensk rekordhållare i spjutkastning 1951-1954. Han vann sex SM-tecken och deltog i olympiaden 1948 och 1952. Båda gångerna blev resultatet en 10:e plats. Karriären kryddades med ett EM-silver 1950. Under 1949 var Per-Arne rankad 1:a i världen med personrekordet 73,55

Per-Arne tävlande under sin karriär för Örebroklubben IF Start. Han utsågs 1951 till Stor Grabb nummer 147.

Elsa Perselli 1877 - 1940

Hon arbetade som folkskollärarinna och var politisk aktiv i den kvinnliga rösträttsföreningen och senare i Frisinnades förening i Örebro. Hon blev 1921 den första kvinnliga riksdagsledamoten från Örebro Stad i en tid då det inte ansågs självklart att kvinnor skulle ha rätt till närvaro och inflytande i riksdagens arbete

Thorsten Ehrenmark 1919 - 1985

Torsten Ehrenmark föddes i Lindesberg men flyttade tidigt till sina farföräldrar i Örebro där han växte upp. Torsten Ehrenmark visade redan som ung intresse för att skriva och fick jobb som journalist på Nerikes Allehanda när han var 19 år gammal. Han fortsatte sin journalistiska bana genom att arbeta på diverse lokala tidningar innan han på 1940-talet fick arbete på några av de större tidningarna i Stockholm.

På 1950-talet blev Torsten Ehrenmark utrikeskorrespondent på Aftonbladet och hann med att rapportera från såväl London och Paris som New York under sin karriär. Trots sina många rapporter från både Sverige och utlandet kom Ehrenmark att bli mest ihågkommen för sina kåserier och som omtyckt sommarpratare i radio. Kåserisamlingarna "Årets Ehrenmark" kom ut varje år från 1966 fram till hans död 1985 och fortsatte sedan i ytterligare 10 år.

Greta Adrian 1893 - 1981

Greta Adrian var gymnastikdirektör vid "Högre Allmänna Läroverket" för flickor i Örebro mellan 1933 och 1958. Tillsammans med sin make, gymnastikdirektör Sam Adrian, revolutionerade hon gymnastikundervisningen i den svenska skolan under 40- och 50-talet.

Redan 1916 startade Greta Adrian en gymnastikförening med arbetare från en av Örebros skofabriker - "Arbetarnas gymnastikförening". Hon startade också en förening för kvinnor som hon ledde genom att spela egna improvisationer på piano.

Greta Adrian ägnade sig dessutom åt att tonsätta dikter av visdiktaren Jeremias i Tröstlösa. 1941 utkom 15 av dessa i tryck med pianoarrangemang av Elsa Samuelson. Greta Adrian har fått utmärkelsen "*Illis quorum meruere labores*" som delas ut av regeringen för att belöna viktiga samhällsinsatser

John Ongman 1845 - 1931

John Ongman växte upp i Jämtländska Gisselåsen som nummer fyra i en syskonskara på sex. Han gick i skolan under fyra år och tog som 17-åring värnning i Jämtlands Fältjägarregemente och gick därmed i sin fars fotspår.

1864 kom Jesus in i hans liv och han blev frälst. Två år senare började han resa runt som predikant på helhet och så småningom bar vägarna till USA där han var verksam som pastor innan han i slutet av 1880-talet vände åter till Sverige. Han fick här en tjänst som pastor i Örebro Baptistförsamling och var 1908 med och bildade Örebro missionsskola.

Henry Allard 1911 - 1996

Henry Allard inledde sin politiska bana i hemstaden Örebro genom att engagera sig i kommunens socialdemokratiska parti. Henry Allard blev sedermera stadsfullmäktigeledamot i Örebro mellan 1938 och 1954 och satt i Sveriges riksdag mellan 1943 och 1979.

1969 utsågs Henry Allard till riksdagens talman efter att Socialdemokraterna vunnit valet. Sin position som talman behöll han sedan i tio år, trots borgerlig valseger 1976. Henry Allard engagerade sig också i idrottsrörelsen och var i tio år ordförande i Riksidrottsförbundets beslutande organ Riksidrottsstyrelsen.

Efter hans död 1996 beslutade Örebro kommun att Centralparken i Örebro skulle byta namn till "Henry Allards Park" för att hedra hans minne

Thory Bernhards 1920 - 2014

Thory Bernhards växte upp i födelsestaden Örebro, där hon utvecklades till en stor svensk sångerska inom schlager. Hennes far hette Thure Bernhard, där av kom artistnamnet Bernhards.

Efter skolan började Bernhards arbeta på en skofabrik och ägnade fritiden åt sången. Som 20-åring blev hon medlem i "Hulakvartetten" – tre flickor som sjöng hawaiimusik. Hon skivdebuterade 1941 med *Stormy Weather* och fick sitt stora genombrott med "*Nidälven*" 1949, men förknippas mest med *Vildandens sång* från 1951.

Hon gjorde under 1960-70 talet flera omfattande turnéer på landsorten, men syntes under 1980-90 talet ofta i TV ibland annat Nygammalt och Allsång på Skansen. Sina sista framträdande gjorde Thory Bernhards under en turné i USA 2000.

Emelie Risberg 1815 - 1890

Emelie Risberg föddes i Skara 1815 och kom till Örebro omkring år 1850. I slutet av augusti 1863 startade hon Örebro Elementarskola för flickor med 50 elever och 12 lärare. Skolan var en motsvarighet till dåvarande Karolinska skolan som var en skola för enbart pojkar och alltså en början på ett jämställt utbildningsutbud. Skolan lever kvar än idag under namnet Risbergska skolan.

Hon var skolans rektor fram till 1878 och avled i november 1890. Emelie Risberg inköpte 1868 den s.k. Videstranska gården i hörnet av Olaigatan och Faktorigatan, där skolan var inrymd till 1904, då Risbergska skolan vid Oskarsparken togs i bruk.

Annalisa Forssberger 1906 - 1988

Annalisa Forssberger är född på Stjärnsund utanför Askersund, som dotter till förvaltaren av brukssågen. Hon gifte sig senare med en arbetare och flyttade till Långshyttan. 1942 skilde hon sig och flyttade från Dalarna till kungliga huvudstaden. Efter några år i Stockholm flyttade hon till Örebro som hon blev trogen fram till sin död.

Annalisa blev författare med mer än 20 böcker på sin meritlista. Hon har också under åren fått ett antal priser och utmärkelser för sitt författarskap.

Hjalmar Bergman 1883 - 1931

Hjalmar Bergman föddes 1883 i Örebro som son till en bankdirektör. Han hade, trots att han inte trivdes särskilt bra i skolan, ett stort intresse för att skriva och debuterade som författare redan ett par år efter att han tagit studenten. Hans stora genombrott kom dock först ca tio år senare, 1919, med verket "Markurells i Wadköping".

Hjalmar Bergman hör till de svenska författare som läses om och om igen av nya generationer och vars teaterpjäser kommer igen i nya uppsättningar. Flera av hans verk tillhör det klassiska litteraturarvet. Hjalmar Bergman skapade den fiktiva staden "Wadköping" med Örebro som förebild.

Samuel Lindskog 1878 - 1953

Samuel Lindskog föddes 1878 i Alby utanför Örebro. Unge Samuel, eller Sam som han kom att kalla sig, visade sig tidigt vara en mycket talangfull tecknare och närde en dröm om att försörja sig som målare. Trots ihärdiga försök att hitta någon som kunde stötta honom ekonomiskt fick Samuel Lindskog dock nöja sig med vad han ansåg vara det näst bästa - att bli fotograf.

Samuel blev snabbt mycket duktig och försörjde sig som cyklande fotograf i trakterna kring Örebro. Med kameran hängd på styret, stativet liggande över handtagen och kameraplåtarna hängande i en väska över stängen trampade han runt på jakt efter nya vyer och objekt att fotografera. Sitt mörkrum hade han till en början i föräldrahemmet i Alby men fick snart en ateljé i Örebro. Idag finns ungefär 35 000 av hans porträtt- och landskapsbilder bevarade på Örebro läns museum.

Ulla Billqvist 1907 - 1946

Under tiden för andra världskriget var sångerskan Ulla Billqvist Sveriges i särklass mest kända sångerska. Ulla Billqvist föddes i skånska Eslöv men levde en tid av sin uppväxt i Örebro. Under sin karriär spelade hon in 358 skivsidor och hade sin storhetstid som sångerska under krigsåren. 1940 blev hon skivbolaget Sonoras första heltidsanställda artist med en fast lön på 700 kronor i månaden.

Mest ihågkommen för eftervärlden är Ulla Billqvist för sin inspelning av "Min Soldat" som kom att bli hennes största skivframgång. Hennes stora popularitet, inte minst hos beredskapsmännen, berodde också på att hon reste runt som fältartist för att underhålla trupperna under andra världskriget.

Hanna Lindberg 1865 - 1951

Hanna Lindberg var en mycket driven kvinna. Efter att under några år ha arbetat som springflicka och hattmakerska startade hon på 1890-talet sin egen hattfabrik, "AB Lindberg Strå- & Filthattar", i Örebro. Eftersom hon var ogift och kapitalstark hade hon, trots att hon var kvinna, rösträtt i kommunvalen. Hon var därför politiskt engagerad och aktiv i rösträttsföreningen för kvinnor.

När kvinnor blev kommunalt valbara valdes Hanna Lindberg, som första kvinna någonsin, in i kommunfullmäktige i Örebro. Hennes inträde i kommunfullmäktige uppmärksammades som ett historiskt tillfälle i svensk politik.

Katarina Taikon 1932 - 1995

Författaren och skådespelerskan Katarina Taikon föddes 1932 i Almby utanför Örebro. Katarina Taikon var rom och mycket aktiv i den rådande samhällsdebatten om romernas rättigheter under 50- och 60-talet. Liksom de flesta romer i sin generation gick inte Taikon i skola som liten utan fick lära sig att läsa och skriva först i vuxen ålder.

Som ung spelade Katarina Taikon huvudrollen i kortfilmen "Uppbrott" men hon är mest känd för att ha skrivit barn- och ungdomsböckerna i serien om "Katitzi". I serien får man följa en ung romsk kvinnas uppväxt i det svenska samhället. Böckerna har senare också filmatiserats i en TV-serie av Ulf Andréé. Katarina Taikon avled 1995 efter en tragisk olycka.

Rune Åhrling 1925 - 1997

Rune Åhrling tillhör en av de stora Örebroprofilerna, som handbollsspelare i Örebro SK. Han var en av de bidragande orsakerna till klubben tog två SM-guld 1956 och 1957. Under sin karriär gjorde han inte mindre än 1063 allsvenska mål.

Rune var också under en lång tid bofast i det svenska landslaget och fick dra på sig landslagströjan inte mindre än 57 gånger och 1958 var han med och tog hem VM-guldet till Sverige.

Han hade också flera strängar på sin lyra. För egentligen inledde han karriären med att träna friidrott och han tog hem sex DM-titlar i fem- och tiokamp innan handbollen tog över.

Olle Säaw 1928 - 2015

Olle Säaw är en av de största och mest profilstarka ÖSK:arna genom tiderna. Han representerade föreningen i bandy, fotboll och ishockey.

Sin främsta meriter nådde Olle som bandyspelare med 2 VM-brons och 26 landskamper. Dessutom blev det ett OS-guld i Oslo 1952, då bandyn var med som uppvisningsgren. Med ÖSK blev det 5 SM-guld och 3 silver. Totalt spelade han 221 bandy och 353 fotbollsmatcher för klubben och till detta kan läggas sporadiska inhopp i hockeylaget.

Nedanstående personer är i livet och därför har vi valt att inte publicera någon text om dessa tills vidare. Uppdatering kan komma när så är aktuellt.

Övriga namn

Bibbi Ander
artist

Stina Dabrowski
TV-programledare

Thomas Nordahl
fotbollsspelare

Pernilla Månsson Colt
TV-programledare

Anki Spångberg
körledare

Sören Olsson
författare

Anders Jakobsson
författare

Åsa Avdic
journalist

Nikolas Sarcevic
artist

Anna Jansson
författare

Sigvard Marjasin
landshövding

Gerd Engman
landshövding

Rose Marie Frebran
landshövding

Solveig Ågren
körledare

Gladys del Pilar
artist

Arziv Suhak
artist

Stig Blomqvist
rallyförare

Övriga namn

Josef Fares
regissör

Linn Fernström
bildkonstnär

Maria Johansson
artist

Mary Stavin
skönhetsdrottning

Peter Flack
underhållare

Marie Kühler
underhållare

Karin Linden
gymnast

Nina Persson
artist

Mats Ronander
artist

Martin Stenmarck
artist

Pia Sundhage
fotbollsspelare

Karin Ward
konstnär

Ulla Viotti
konstnär

Karin Wistrand
artist

Rickard Kenneth
entreprenör

Stadsträdgården

Lars- Erik Krafve

KIF Örebro DFF

Elin Magnusson